



Q & A

**JOUW VRAGEN
GODS ANTWOORDEN**

WILLIAM MACDONALD

INHOUDSOPGAVE

Laten we beginnen	7
De noodzaak van redding	17
Het werk van Christus	21
De weg tot redding	28
Algemene vragen	45
Relatie en gemeenschap	49
Hoe kunnen we zeker zijn van onze redding?	56
Heiligheid	61
Positie en toestand	69
Na de redding...	73

LATEN WE BEGINNEN

Als je wilt weten wat het betekent een volgeling van Jezus Christus te zijn (en hoe je dat kunt worden), lees dan verder! In dit boekje wordt de christelijke boodschap besproken aan de hand van een reeks vragen en antwoorden – vragen waar jij misschien mee zit en antwoorden die direct op de Bijbel zijn gebaseerd.

Waar zullen we beginnen?

Laten we beginnen met het onderwerp dat het christelijk evangelie (evangelie betekent ‘goed nieuws’) eerst en vooral noodzakelijk maakt. Dat is het onderwerp *zonde*.

Q

Wat is zonde?

A

Zonde is het overtreden van Gods wet, dat wil zeggen: je eigen wil doen, zonder daarbij beperkt te worden door God of mensen. Het is je doel missen, of tekortkomen aan Gods norm van volmaaktheid – in gedachten, woorden of daden. Het is het onvermogen om te doen wat je weet dat juist is. *‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God’* (Romeinen 3:23). *‘Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde’* (Jakobus 4:17). *‘Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid’* (1 Johannes 3:4)

Q

Waar vond de eerste zonde plaats?

De eerste zonde vond plaats in de hemel, toen Lucifer, het hoofd van de engelen, Gods plaats wilde innemen. Hij werd vervolgens uit de hemel geworpen en werd bekend als satan (wat ‘tegenstander’ betekent). *‘Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!’* (Jesaja 14:12-15).

Q

Hoe is de zonde in de wereld gekomen?

De zonde kwam in de wereld door Adam, toen hij ongehoorzaam was aan God door te eten van de verboden vrucht in de hof van Eden. Het wordt ons in het Woord van God zo verteld: *‘De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En*

de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de HEERE God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten' (Genesis 3:1-13).

Q

Waarom heeft God toegelaten dat de zonde in de wereld kwam?

A

God heeft de mens gemaakt als een vrij, moreel wezen met het vermogen om te kiezen tussen goed en kwaad. Het was Zijn verlangen dat Zijn schepselen ervoor zouden kiezen om Hem vrijwillig lief te hebben en te dienen, en het goede te verlangen in plaats van het kwade. Maar als een schepsel het ver-

mogen heeft om het goede te kiezen, moet hij noodzakelijk ook het vermogen hebben om het kwade te kiezen. *‘De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de HEERE God gebod de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven’* (Genesis 2:15-17).

Q

Wat zou er gebeurd zijn als Adam niet had gezondigd?

A

Hij zou een lang leven genoten hebben in de hof van Eden (Genesis 2:17).

Q

Wat gebeurde er met Adam toen hij zondigde?

A

Toen Adam zondigde, gebeurden er onmiddellijk drie dingen met hem.

1. Hij werd geestelijk gezien dood voor God.
2. Hij werd onderworpen aan lichamelijk lijden, ziekte en dood.
3. Hij verloor zijn onschuld, werd onrechtvaardig en onheilig, schuldig en verloren, een vijand en een vreemdeling. *‘Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten’* (Genesis 3:7). *‘Ook u (...) die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest*

die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen' (Efeze 2:1-3).

Als hij in zijn zonde stierf, zou hij eeuwig gestraft moeten worden voor zijn zonde.

Q

Welk gevolg had Adams zonde voor zijn kinderen?

A

Zijn zondige natuur werd doorgegeven aan zijn hele nageslacht. *'Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben' (Romeinen 5:12, zie vs.13-19).*

Q

Bedoelt u daarmee dat wij allemaal als zondaars ter wereld gekomen zijn vanwege Adams zonde?

A

Ja! Adam kon alleen kinderen verwekken die zijn eigen natuur hadden, en die natuur was zondig. Alle kinderen moeten leren het goede te doen, maar ze weten hoe ze verkeerde dingen moeten doen zonder dat het hun geleerd is. Koning David schreef: *'Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen' (Psalm 51:7).* Een illustratie om dat duidelijk te maken: een metalen geleivorm geeft zijn vorm aan alle gelatinepuddinkjes die erin gemaakt worden; als je de metalen vorm laat vallen en er deuken in komen, zullen alle toetjes die in die vorm gemaakt worden, de effecten van de val vertonen.

Q

Maar is het wel eerlijk dat Adams zondige natuur aan ons allemaal wordt doorgegeven?

A

Adam handelde als een vertegenwoordiger van het menselijk ras. Omdat wij allemaal als vrije, morele wezens geschapen zijn, zouden wij ongetwijfeld vroeg of laat hetzelfde gedaan hebben. En al zijn we als zondaars geboren, we zijn vaak slechter dan we hoeven te zijn. Aan sommige zonden kunnen we moeilijk weerstand bieden, maar andere zonden doen we welbewust en we genieten ervan.

Q

Is er niet in alle mensen iets goeds?

A

Het hangt ervan af of je er vanuit Gods gezichtspunt naar kijkt, of vanuit dat van de mens. God kan niets goeds in de mens vinden waarmee hij een plaats in de hemel zou kunnen verdienen. Als het gaat om rechtvaardig zijn of geschikt zijn voor de hemel, dan zegt God dat niemand dat is. Dit is het portret dat Hij schetst van een zondaar: *‘Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan: wonden en striemen en gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden, en niet met olie verzacht’* (Jesaja 1:6).

Q

Hoe slecht is de mens volgens God?

A

Kortweg gezegd: de mens is totaal verdorven. Dat betekent dat de zonde elk deel van het wezen van de mens heeft aangetast; en hoewel hij misschien niet elke zonde heeft bedreven, zou hij daar wel toe in staat zijn. *‘Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?’* (Jeremia 17:9). *‘Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is*

niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één' (Romeinen 3:10-12). 'Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet' (Romeinen 7:18).

Bovendien betekent totaal verdorven zijn dat de mens totaal onbekwaam is om God te behagen; hij is niet in staat zichzelf te redden. *'En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen' (Romeinen 8:8).*

Q

Maar heeft God iets aan te merken op iemand die geen vreselijke zonden begaan heeft als moord, dronkenschap of immoraliteit?

A

God ziet niet alleen wat iemand heeft gedaan, maar ook wat iemand in zichzelf is. Wat een mens is, is veel erger dan alles wat hij ooit gedaan heeft. Een onrein gedachteleven, haat tegen iemand, een begerige blik – dit zijn vreselijke zonden in Gods ogen. *'U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft' (Mattheüs 5:27-28). 'Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens' (Markus 7:21-23). 'Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het*

onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen' (Romeinen 8:7-8).

Onze zonden scheiden ons van God. *'Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort'* (Jesaja 59:1-2).

Q

Maar sommige zondaren zijn toch slechter dan andere?

A

Dat zijn ze ongetwijfeld, maar we moeten onszelf niet vergelijken met anderen. Volgens de Bijbel zijn mensen die dat doen niet verstandig. We zullen niet beoordeeld worden in vergelijking met anderen, maar in het licht van Gods heiligheid en volmaaktheid. *'Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen?'* (Romeinen 2:1-3). *'Want wij durven ons niet te rekenen onder, of te vergelijken met sommigen die zichzelf aanbevelen; maar door zichzelf af te meten aan zichzelf, en zichzelf te vergelijken met zichzelf, zijn zij bepaald niet verstandig'* (2 Korinthe 10:12).

Q

Zullen alle zondaars dezelfde straf ondergaan?

A

Nee! Allen die in hun zonden sterven, zullen de eeuwigheid doorbrengen in de poel van vuur. Maar er zullen gradaties in straf zijn, afhankelijk van de gelegenheden die iemand heeft gehad om gered te worden, en van de zonden die hij heeft begaan. Toen Jezus de steden bestrafte die zich niet wilden bekeren terwijl daar de meeste wonderen gebeurd waren, zei Hij: *‘Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u’* (Mattheüs 11:21-22). Tyrus en Sidon hadden enkele gelegenheden gekregen, Chorazin en Bethsaïda meer gelegenheden; maar allemaal hadden ze de gekregen gelegenheden verspild.

Q

Maar wat gebeurt er met de mensen die het evangelie nooit gehoord hebben?

A

God heeft Zichzelf aan alle mensen geopenbaard: in de schepping en ook in hun geweten. Als een heiden naar deze kennis leeft, zal God hem meer licht geven, zodat hij gered kan worden. Maar de heiden heeft de kennis van de ware God afgewezen en is afgoden van hout en steen gaan aanbidden. *‘Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn’* (Romeinen 1:20). Zonder Christus als Redder is de heiden ver-

loren, en daarom moeten christenen de hele wereld in gaan om het evangelie te verkondigen.



Hoe kunt u mij bewijzen dat ik een zondaar ben?



Als je nooit Christus hebt aangenomen als Heere en Redder, dan ben je verloren en moet je gered worden. Als je op een van de volgende vragen ‘nee’ moet antwoorden, dan is dat het duidelijke bewijs dat je een zondaar bent.

Jouw antwoorden

ja of nee

1. Heb jij God lief met je hele hart, ziel, kracht en verstand? _____
2. Houd jij net zo veel van je naaste als van jezelf? _____
3. Zou jij willen dat je vrienden op de hoogte zijn van de meest onreine gedachte die je ooit hebt gehad? _____
4. Heb jij altijd ál het goede gedaan waarvan je wist dat je het zou moeten doen? _____
5. Kun jij eerlijk zeggen dat je de Naam van God of van Jezus nooit als vloek gebruikt hebt? _____
6. Kun jij zeggen dat je nog nooit gelogen hebt? _____
7. Ben jij net zo volmaakt als de Heere Jezus Christus? _____

DE NOODZAAK VAN REDDING

Q

Hoe denkt God over de zonde?

Omdat God volkomen heilig is, kan Hij de zonde niet goedkeuren of door de vingers zien. Omdat Hij volkomen rechtvaardig is, moet Hij zonde altijd bestraffen. Hij heeft het vonnis uitgesproken: *'Het loon van de zonde is de dood'* (Romeinen 6:23).

A

Q

Hoe denkt God over zondaars?

God houdt van de schepselen die Hij heeft gemaakt. Hoewel Hij niet van de zonde houdt, heeft Hij wel de zondaar lief. *'God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren'* (Romeinen 5:8).

A

Q

Wat is Gods verlangen voor alle zondaars?

Het is Gods verlangen dat ze gered worden. Hij wil niet dat ze verloren gaan. *'De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen'* (2 Petrus 3:9).

A

Q

Welk probleem is er ontstaan toen de zonde haar intrede deed in de wereld?

A

Het probleem hoe God goddeloze zondaars kon redden terwijl Hij daarbij toch rechtvaardig bleef. Hij wilde '(...) *Zijn rechtvaardigheid (...) bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is*' (Romeinen 3:26).

Q

Waarom was dit een probleem?

A

Gods liefde verlangde de redding van zondaars. *'Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?'* (Ezechiël 33:11).

Maar vanwege Zijn heiligheid kon Hij zondige schepselen geen toegang geven tot Zijn hemel. *'Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknappen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven'* (1 Korinthe 6:9-10).

Zijn rechtvaardigheid vereiste zelfs dat alle zondaars zouden sterven vanwege hun zonden. *'En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt'* (Hebreeën 9:27).

Het probleem was dus dit: hoe kon er worden voldaan aan Gods liefde zonder dat Zijn heiligheid en Zijn rechtvaardigheid geweld werd aangedaan?

Q

Wat zou er gebeurd zijn als God niets gedaan had?

A

Dan zouden alle zondaars omkomen in de hel. *‘De goddelozen keren terug, naar de hel toe, alle heidenvolken, die God vergeten’* (Psalm 9:18).

Q

Is God niet te goed om mensen naar de hel te sturen?

A

God is goed, maar Hij is ook rechtvaardig en heilig. Geen enkele eigenschap van Hem kan de overhand hebben ten koste van een andere eigenschap. Zijn liefde kan alleen maar op een rechtvaardige, heilige manier betoond worden.

Q

Zou God rechtvaardig zijn geweest als Hij niets gedaan had?

A

Ja. Dan zouden wij allemaal precies ontvangen hebben wat wij verdiend hadden. Maar Gods liefde zette Hem aan tot handelen.

Q

Hoe kon God dit probleem oplossen?

A

Hij kon het alleen oplossen door een plaatsvervanger te vinden die zou sterven in de plaats van schuldige zondaars.

Q

Aan welke eisen zou zo’n plaatsvervanger moeten voldoen?

A

Allereerst moest hij een mens zijn; anders zou de vervanging niet passend zijn. Ten tweede moest hij een zondeloze mens zijn; als hij niet zondeloos was, zou hij vanwege zijn eigen zonden moeten sterven. Ten derde moest hij God zijn, want de Plaatsvervanger

moest alle zonden weg kunnen doen van alle zondige mensen in de geschiedenis van de mensheid. Ten slotte moest hij *bereid* zijn om voor zondaars te sterven; anders zou satan God kunnen beschuldigen van onrechtvaardigheid omdat Hij een onschuldig slachtoffer tegen diens wil zou laten sterven voor schuldige opstandige mensen.

Q

Kon er zo'n plaatsvervanger gevonden worden?

A

Ja, God heeft een Plaatsvervanger gevonden die aan al deze vereisten voldeed, in de Persoon van Zijn eniggeboren Zoon, de Heere Jezus Christus. *‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’* (Jesaja 53:4-5).

HET WERK VAN CHRISTUS

Q

Was Jezus werkelijk mens?

Ja, Hij werd als een baby geboren in Bethlehem, groeide op in Nazareth, en eindigde Zijn bediening in Jeruzalem.

A

Q

Was Hij zondeloos?

Ja, Hij werd geboren uit de maagd Maria en erfde op die manier niet de zonde van Adam. Hij kende geen zonde; Hij deed geen zonde; er was in Hem geen zonde. *‘Want Hem Die geen zonde gekend heeft [Christus], heeft Hij [God] voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem’* (2 Korinthe 5:21). *‘Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is’* (1 Petrus 2:22). *‘En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet’* (1 Johannes 3:5).

A

Q

Is Jezus God?

Ja, Jezus is werkelijk God, net zoals Hij werkelijk mens is. *‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God’* (Johannes 1:1). Jezus zei: *‘Ik en de Vader zijn één’* (Johannes 10:30). *‘Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk’* (Kolossenzen 2:9). Over Gods bijzondere erkenning van de Heere Jezus lezen we: *‘Maar tegen*

A

de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht' (Hebreeën 1:8).

Q

Was Jezus bereid om als plaatsvervanger voor zondaars te sterven?

A

Ja, Hij toonde volmaakte bereidwilligheid om de wil van Zijn Vader te doen, zelfs als dat de dood betekende. De Heere Jezus zei tegen Zijn discipelen: *'Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf'* (Johannes 10:17-18). *'Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God'* (Hebreeën 10:7).

Q

Hadden we niet gered kunnen worden door het zondeloze leven van Jezus?

A

Nee, onze zonden zouden nooit door Zijn zondeloze leven weggedaan kunnen worden. Over Zijn eigen dood zei Jezus: *'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht'* (Johannes 12:24).

Q

Waarom moest Hij sterven?

A

Onze zonden verdienden de eeuwige dood. Hij moest de straf dragen in Zijn lichaam aan het kruis: *'Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen'* (1 Petrus 2:24).

Q

Was er een speciale vereiste voor de dood van de plaatsvervanger?

A

Ja, Zijn bloed moest vergoten worden. Onze redding kon niet verkregen worden met geld, *‘maar met het kostbaar bloed van Christus (...)’* (1 Petrus 1:19).

Q

Waarom was dit nodig?

A

God had verklaard: *‘Bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats’* (Hebreeën 9:22).

Q

Waarom is Zijn bloed zo belangrijk?

A

Het bloed is het leven van het vlees. Het vergieten van Zijn bloed wijst op het geven van Zijn leven als een Plaatsvervanger voor zondaars. *‘Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt’* (Leviticus 17:11).

Q

Wat gebeurde er precies op het kruis?

A

In de drie uren van duisternis liet God al onze zonden op de Heere Jezus neerkomen. Hij stierf de dood die zulke zonden verdienden. *‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen’* (Jesaja 53:6).

Q

Wat riep Jezus uit aan het eind van die drie uur?

‘Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest’ (Johannes 19:30).

A

Q

Wat bedoelde Hij daarmee?

Hij bedoelde dat het werk van verlossing voltooid was, dat aan alle voorwaarden voor de redding van zondaars was voldaan. *‘Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt’ (Hebreeën 10:14).*

A

Q

Wat gebeurde er met Jezus na Zijn dood?

Zijn lichaam werd in een graf gelegd, maar op de derde dag wekte God Hem op uit de doden. Hier volgen de gebeurtenissen zoals ze beschreven zijn door Lukas, de derde biograaf van Jezus: *‘En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden*

A

en op de derde dag opstaan' (Lukas 24:1-7). Johannes voegt eraan toe: *'Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was'* (Johannes 19:42).

Q

Waarom was de opstanding nodig?

A

Door Hem uit de doden op te wekken, maakte God duidelijk dat Hij volkomen tevredengesteld was door het werk van Zijn Zoon, *'Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging'* (Romeinen 4:25).

Q

Stond Jezus met een letterlijk lichaam op uit de dood?

A

Ja, Zijn lichaam was een echt lichaam van vlees en botten. *'Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb'* (Lukas 24:39).

Q

Konden zondige mensen gered worden zonder de opstanding?

A

Nee, de opstanding was absoluut noodzakelijk voor de redding van mensen. De apostel Paulus schreef: *'En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijven wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt.'*

En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen' (1 Korinthe 15:14-19).

Q

Wat gebeurde er na de opstanding?

Veertig dagen later ging de Redder terug naar de hemel, waar Hij geëerd en verheerlijkt werd door God de Vader. De hemelvaart wordt beschreven met deze woorden: *'En nadat Hij [Jezus] dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen' (Handelingen 1:9).*

A

Q

Wie bewerkt de overtuiging van zonde in iemands leven, en maakt hem duidelijk dat hij een Redder nodig heeft?

De Heilige Geest is Degene die de overtuiging van zonde bewerkt. Toen de Heere Jezus terugkeerde naar de hemel, vroeg Hij de Vader om de Heilige Geest naar de aarde te zenden, om het geweldige nieuws bekend te maken dat er een manier was waarop schulddige zondaars gered konden worden. Vlak voordat Hij aan het kruis zou sterven, had de Heere Jezus dit bijzondere werk beschreven: *'Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij*

A

niet in Mij geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is' (Johannes 16:7-11).

DE WEG TOT REDDING

Q

Nu Christus het werk van verlossing volbracht heeft, zijn toch alle mensen gered?

A

Nee, Christus' werk is *voldoende* wat reikwijdte en kracht betreft om alle mensen te redden, maar het is alleen *effectief* voor de mensen die bereid zijn om Hem aan te nemen.

Dit kan duidelijk gemaakt worden aan de hand van een gebeurtenis uit de Amerikaanse geschiedenis. In 1830 stond George Wilson in de Verenigde Staten terecht voor beroving en moord, en werd hij veroordeeld tot ophanging. Andrew Jackson, president van de Verenigde Staten, verleende hem gratie. Maar Wilson weigerde de gratie, en hield vol dat het pas gratie was wanneer hij die accepteerde.

De zaak werd voorgelegd aan het hooggerechts-hof, en opperrechter John Marshall schreef het volgende besluit: 'Een gratiebesluit is een stuk papier; de waarde ervan wordt bepaald door wat de persoon die het betreft ermee doet. Het is nauwelijks voorstelbaar dat iemand die ter dood veroordeeld is gratie zou weigeren, maar als de gratie inderdaad geweigerd wordt, is het geen gratie. George Wilson moet hangen.' En hij werd opgehangen.